



GildeTijding

Nieuwsbrief van 't Gilde de Bevelanden

03-08-2020

Secretariaat:

P. Geysen, J.A. van der Goeskade 14-05, 4461 BH Goes,
Telefoon 0113-351632. E-mail: info@gildedebevelanden.nl
Website: www.gildedebevelanden.nl

Inhoud:

Van de voorzitter

Uit het bestuur

In memoriam

Nieuwe secretaris

**Vliegen: een ongekende
vrijheid**

Lintje Klazina

Bloemzaden

Vragen en suggesties

Van de voorzitter

Zoals wij allen weten liggen alle activiteiten van 't Gilde stil. Helaas ziet het er naar uit dat dit nog wel enige tijd zal voortduren. De laatste dagen komen er berichten dat de besmetting met het coronavirus op sommige plaatsen weer toeneemt. Ik heb gemerkt dat bij enkele vrijwilligers het verlangen bestaat om de oude werkzaamheden weer op te pakken. Toch wil ik iedereen oproepen om voorzichtig te zijn. Velen van ons behoren tot wat genoemd wordt de risicogroep. Laat niemand zich uit solidariteit of collegialiteit verplicht voelen om deel te nemen aan een activiteit of een bijeenkomst die voor de persoon zelf of zijn of haar naaste omgeving een gevaar voor besmetting kan opleveren.

Frans van Rijswijk

Uit het bestuur

Op 21 juli jl. is het bestuur bijeengewees met een delegatie van SamenSprak; de coördinatoren Anne Flour en Loeki Cornelisse. Met hen bespraken we de problemen met het coronavirus, de impact op het reilen en zeilen bij SamenSprak en dat direct contact met de taalcoaches niet mogelijk is. Toekomstgericht werd bekeken wat de (on)mogelijkheden zijn.

Verder werd uiteraard stilgestaan bij het overlijden van onze oud-secretaris Rien Freriks. Zie bij In memoriam.

De voorzitter en penningmeester zijn naar de vergadering geweest van de Stadsgidsen. Daar werd besproken welke mogelijkheden er eventueel kunnen zijn, indien de rondleidingen in de toekomst weer opgestart zouden kunnen worden. Dat alles volgens de door Gilde Nederland opgestelde protocollen. De meningen over het weer beginnen met rondleidingen zijn verdeeld.

Bij Power, adviseurs en schoolprojecten ligt voorlopig ook alles stil. Het opstarten van workshops bij Power zit er dit jaar niet meer in. Het geven van adviezen kan alleen telefonisch en dat werkt heel vaak niet goed. De scholen moeten weer opstarten en dan is het afwachten of schoolleidingen en de workshopgevers het zien zitten om weer te beginnen in de 'anderhalvemeter cultuur.' Verder werden de lopende zaken afgehandeld.





Rien luisterend op de Coördinatoren-
dag van de gidsen in 2019.



Rien tijdens de uitreiking van
de Gildespeld aan Klazina,
eind 2019.



In memoriam

In de herdenkingsbijeenkomst ter ere van Rien Freriks is er door bestuurslid Jan van den Boom de volgende tekst uitgesproken:

“Beste Els, kinderen, kleinkinderen, vrienden en bekenden,

Rien heeft zijn finale gestreden.

Met opgeheven hoofd is hij die strijd tegen de tumor aangegaan, al snel beseffend dat hij deze strijd niet meer zou kunnen winnen.

Rien was vanaf 2014 secretaris bij 't Gilde de Bevelanden en zelden hebben we iemand in het bestuur meegemaakt die reeds vanaf het prille begin ons het gevoel gaf dat we hem al jarenlang kenden. Dat het secretariaat bij hem in goede handen was, was vanaf het begin duidelijk.

We hebben Rien als mens leren kennen die zeer betrokken was en zich inleefde in het wel en wee van de verschillende activiteiten van 't Gilde.

Vele malen was Rien ook een goed gastheer als we bij hem thuis vergaderden.

Rien was een integer mens, die zijn eigen prestaties altijd wegpoetste tegenover de inspanningen van anderen. Maar hij kwam ook op voor zijn eigen mening en zienswijze.

Rien was zeer accuraat en was een grote regelaar, wat niet zo vreemd is voor iemand met een docentenachtergrond. Hij was een optimist en een realist. Rien zei vaak dat hij een goed en prachtig Bourgondisch leven heeft geleefd.

Rien is ook tot het laatst toe betrokken gebleven bij 't Gilde. In een van zijn laatste mails bedankte hij voor de plezierige samenwerking bij het realiseren van een belangrijk Gildedoel namelijk: het creëren van een toegankelijke samenleving voor iedereen, waarbij rechtvaardigheid voorop staat en een leidend grondbeginsel dient te zijn.

En zo zullen wij, de mensen van 't Gilde, Rien in onze herinnering bewaren.

Rien is er niet meer, we zullen hem missen.

Els, kinderen en kleinkinderen, wij wensen jullie veel troost toe”.

Nieuwe secretaris

Als opvolger van Rien Freriks komt Peter Geysen het bestuur versterken. Uiteraard moet hij zich nog inwerken en bekend geraken met al die facetten waar 't Gilde mee bezig is en kennismaken met de vrijwilligers.

Peter is niet onbekend met het vrijwilligerswerk; hij heeft zich o.a. in het verleden ingezet voor het behoud en renovatie van de molen in Kortgene en voor het behoud van de kerk met toren ook in Kortgene. Ook heeft hij het nog druk met het Zeeuws Orkest. Peter komt oorspronkelijk uit het bedrijfsleven en was directeur bij Rentex/Zeetex en was bij Lips Bedrijfsdiensten divisiedirecteur.

In het kader van hobby's van onze vrijwilligers hieronder een gesprek met onze nieuwe secretaris Peter Geysen.

Vliegen; een ongekennde vrijheid!



Wedstrijdzeilen is topsport.



Fasnet Rock.



Zicht op de cumuluswolken tijdens het vliegen.



Peter met kleinzoon, ook al 'bevlogen' van het vliegen.

Op een vraag of hij vroeger aan sport heeft gedaan antwoordde hij dat dit wel meeviel. Hij tenniste soms, maar niet fanatiek. Golfen had hij ook gedaan, maar hij was meer donateur van de club dan dat hij er speelde. Maar toen ik hem aansprak over zeilen kwam hij los. In zijn jonge jaren was hij lid van de crew die zijn schoonvader om zich heen had gevormd bij het wedstrijdzeilen. Tussen het werk door waren ze soms meer dan een week weg naar Spanje, Italië, Denemarken of een race rond Engeland. De meeste indruk heeft op hem gemaakt de race vanaf het Zuid-Engelse eiland Wight langs de Ierse Kust naar het eilandje Fastnet Rock en terug langs de kust van Wales en Lands End. Ruige zeeën en veel 'teamwork'. Echte topsport. Toen de verantwoordelijkheden van een eigen bedrijf meer op zijn schouders gingen drukken, was daar helaas geen tijd meer voor. Jammer.

Peter zit nu op zijn praatstoel. Hij had nog een grote wens toen hij in 2000 na verkoop van Rentex/Zeetex en zijn werk bij Lips Bedrijfskleding met pensioen ging: zelf vliegen! Na een proefvliegtocht op Midden-Zeeland met een instructeur was Peter verkocht. Leren vliegen doe je door veel vliegreuen te maken, door niet alleen technisch te leren om te gaan met het toestel, communicatie en navigatie, maar ook om het juiste gevoel te krijgen met de machine, de lucht, het alleen zijn, het ondergaan van en leren omgaan met allerlei natuurelementen. Na een aantal lessen kreeg hij zijn vliegbrevet en kon hij ongestoord gaan genieten van het onvoorspelbare van het zelf vliegen. Eén zijn met die natuur, letterlijk zo vrij zijn als een vogel, 'the sky is the limit'.

Als ik hem dan onnozelen vraag of hij verder dan alleen in Zeeland heeft gevlogen komen de verhalen los. Een rondje Nederland stelde niet zo veel voor. Even naar Texel langs Schiphol, terug via Flevoland, Vliegveld Budel en Eindhoven naar Midden-Zeeland. Vliegtochten met een aantal gelijkgestemden en met verschillende vliegtuigjes werden ondernomen naar b.v. Engeland, Denemarken en Duitsland. De meest bijgebleven vliegtocht was een rondje rondom de Alpen. Via vliegveldjes in Duitsland en Oostenrijk naar de Balkan. Terug over Bulgarije en Kroatië naar Italië. Daar beleefde Peter ook gelijktijdig het meest spannende: de motor-temperatuur liep heel snel op, de motor zou snel te warm worden en stoppen. En wat dan? Gelukkig konden ze nog een klein vliegveld, vlak in de buurt, bereiken op de Povlakte. Direct na de noodlanding ontstond er een flinke plas met koelvloeistof op de grond onder de motor. Het motorspruitstuk bleek gescheurd. Een week later, na de reparatie, weer terug de lucht in. Heel spannend luisterend of de motor het weer goed deed, weer vertrouwen opbouwen dat de motor het goed bleef doen. Gevraagd aan hem wat nu het meest is bijgebleven van het vliegen, vertelt hij over de zigzagvluchten die hij laverend tussen de prachtige cumuluswolken heeft gemaakt. In die wolken mag je niet vliegen vanwege het ontbreken van elk zicht. Machtig om te doen en uiteraard genieten van de prachtige vergezichten.

Helaas is het alweer een paar jaar geleden dat hij mocht vliegen: door gehoorproblemen kon hij de communicatie van de boordradio niet meer volgen en viel het gevoel met het geluid van de motor weg. Dus... einde vliegcarrière.

Jan van den Boom



Lintje Klazina

Door de coronaproblematiek was de uitreiking van de koninklijke onderscheiding aan Klazina van den Berge-Vos uitgesteld. Uiteindelijk is de onderscheiding op 2 juli jl. uitgereikt door de burgemeester van Goes in de Grote kerk in Goes.

Bloemzaden

Het leek een aantal coördinatoren en het bestuur aardig om onze vrijwilligers een aardigheidje te sturen als dank voor alle tijd die er door hun in 't Gilde gestoken wordt en tevens een signaal dat het bestuur hun in deze moeilijke tijden niet is vergeten om zo de band met 't Gilde te bewaren. Er zijn leuke reacties op binnen gekomen.



**Het kan altijd nog
beter ...**

Vragen en suggesties

Voor vragen en suggesties over deze nieuwsbrief of over andere zaken over 't Gilde de Bevelanden, kunt u schrijven naar het secretariaat of e-mailadres, zoals vermeld boven aan deze nieuwsbrief.

Blijf gezond en fit, uw voorzitter Frans van Rijswijk.